

De Drie Wijzen

Een duister onderzoek...

Caspar, Melchior en Balthazar zouden, geleid door een ster, uit het Oosten gekomen zijn om Jezus te aanbidden. Maar wie zijn die Wijzen?

Die vraag blijft onbeantwoord! Alleen in het evangelie van Matteüs wordt melding gemaakt van de Wijzen. Hij vernoemt, in een korte passage, hun aanwezigheid in de stal. Ze komen het Kindje Jezus aanbidden en bieden hem drie geschenken aan: mirre, goud en wierook. Maar wie zijn ze? Met hoeveel zijn ze? Hebben ze echt bestaan? En welke ster heeft hen geleid?

De kans is klein dat deze Wijzen koningen waren. In de oudheid werden de Wijzen uit het Oosten met het Griekse woord "magoi" aangeduid: dat betekende ofwel magiër, ofwel een wijs man uit het Oosten, een astroloog. Als we deze tweede definitie volgen, krijgt de aanwezigheid van de ster op hun weg meer betekenis. Toch bestaan er veel hypothesen over dit mysterieuze licht. Maar van de komeet Halley tot het Romeinse geloof dat een onbekende ster aan de hemel verschijnt bij belangrijke gebeurtenissen... De aanwezigheid van de ster blijft een raadsel!

In de 4de eeuw wordt het aantal Wijzen vastgelegd op drie, waarschijnlijk om het overeen te laten komen met de drie geschenken uit het evangelie. Ze krijgen al vlug een verschillende leeftijd, die symbool staat voor de drie leeftijdsperiodes van de mens: de jonge, de volwassen en de oude man. In de 7de eeuw krijgen ze exotische namen en in de 9de eeuw worden ze gekroond voorgesteld. Pas in de 15de eeuw hebben ze elk een andere huidskleur, zodat de drie continenten vertegenwoordigd zijn (Melchior: Europa, Caspar: Azië en Balthasar: Afrika). Die drie continenten geven Christus een universeel karakter: ze komen van overal om hem te aanbidden.



Driekoningen.

Gedurende lange tijd werd in het Oosten de komst van Christus op deze wereld gevierd op 6 januari. Driekoningen, of Epifanie uit het Griekse Epiphaneia, is de dag van de verschijning. Het was een even belangrijk feest als Kerstmis, waarop men de geboorte van Jezus, zijn Doop en de aanbedding door de Wijzen vierde. Maar de westerse Kerk heeft Kerstmis verschoven naar 25 december en op 6 januari (het feest van de Epifanie) viert men nu nog alleen de aanbedding door de Drie Wijzen.

De nacht van 6 januari is magisch voor sommige kinderen: De Drie Wijzen delen geschenken uit, vooral in Spanje en Argentinië. Volgens de traditie kiest men op 6 januari een koning. Die gewoonte zou van de "Saturnaliën" komen. Tijdens die Romeinse feesten werden alle sociale klassen afgeschaft. Iedereen was gelijk. Een koning voor het feest werd bepaald door het lot.



Andréas en Béatrice DEMETZ, 1989, Ortisei, Zuid-Tirol
De kostuums zijn gemaakt door Suz, Luik (B), 2000

Ze zijn geïnspireerd door de Vlaamse schilderkunst, met name door een schilderij van J. Bosch



ArsKRIPPANA